

## **BRODDATORP**

Efter beskrivning av den stora byn Bodatorp förefaller Broddatorp än mindre, kanske delvis beroende på läget. 1/4 mantal frälse Broddatorp är upptaget på Töjestorps marker, och Töjestorp var tidigare ett helt mantal gammalt frälse till Eksjöhovgård.

Från landsvägen och alldeles intill Töjestorps by ser man den mycket vackra gården Broddatorp västerut. Det verkar, när man åker förbi, som om gårdborna vore redo att när som helst stiga ut på förstutrappan, och djuren skulle man, om inte se - så i varje fall höra. Men härav bliver intet.

Under de första åren av 1600-talet byggdes alltså Broddatorp. Den förste bonden hette Måns och han fanns här från 1613. 1616 lämnades pengar till kyrkan.

1636 bodde bonden Gudmund Persson här. Vid tinget 17/3 1636 omtalas, att Gudmund lejt sin broder Djur som bonde. Djur fick ingen lön och därför rymde han. I stället utskrevs Måns Djursson som soldat. Men den 23/2 1646 dömdes Marit Persdotter för lägersmål och rymde. 1652-1655 brukade Per och Ingrid gården. Mycket snart hette hustrun Kerstin Pedersdotter. Mycket snart dömdes Peder Kristersson i Broddatorp för att ha lägrat Anna Mårtensdotter i Möcklehult.

1673 anges att Per vigt sig 1670 men att hustrun dött samma år.

Nils Olofsson med sina söner Nils och Olof levde här på 1670 och 1680-talen.

Per var bonde här 1689.

Sven Jonsson i Brohult gift 28/5 1693 med Karin Persdotter i Broddatorp.

1690 bar hustrun Marit Bryngelsdotters i Axaryd barn till dop.

Johan Jonsson och Anna Larsdotter hade barnen

Maria, född 17/1 1714 i Broddatorp

barn, fött 12/4 1717 i Broddatorp

Maria, fött 17/11 1718 i Broddatorp

Soldaten Gustav Wig köpte 1788 1/8 mtl Broddatorp för 33:16 enligt domboken 28/1 1788.

Arealen är stor men mycket är impediment (dålig mark), 6 hektar åker och 30 hektar skog. En stor del av marken är obrukbar mosse mot Axaryd.

Ekonomibyggnader uppfördes 1914 och boningshuset 1934.

Man hade en häst, sex kor och ett par ungdjur.

Ägare var Karl Sigfridsson, född 1874, hustrun hette Edla Karlquist

Barnen var Margareta, född 1914, Astrid 1915, Karin 1918 och Erik 1920.