

Jonas Nilsson (son till Nils Börjesson i Släthult och Karin Håkansdotter), född 14/7 1729 i Söndra Andersgård och död 14/3 1788 i Horsaryd. Gift 24/5 1752 med

Annika Johansdotter (dotter till Johan Nilsson i Horsaryd och Maria Nilsdotter), född 11/5 1736 i Horsaryd och död där 1813

Måns,	född 1/6	1753	i Släthult	
Maria	8/1	1756	"	
Johannes	27/4	1759	"	
Niklas	25/6	1767	i Horsaryd	
Anders	1/11	1771	"	Död 1/9 73 i kopporna
Anders	5/5	1775	"	

Johan brukade från giftermålet faderns gård i Släthult. I samband med att Annikas broder Jonas 1776 flyttade till Lagmansryd, övertog Jonas och Annika hennes föräldragård i Horsaryd. Annikas broder Jonas blev nämndeman och antog namnet Vallin. Samma namn antog Annikas son Niklas, när han blev contingentshandlare under Sölvvitsborg. Jonas Nilsson var under sin bondetid i Hjälmseryd kyrkans sexman. Han "läser berömligt"

"1736 d 11 Maii föddes Johan Nilssons och hustru Maria Nilsdotters barn i Horsaryd Christnades d 16 ejusd. Nom: Annika. Testes: Corporalen i Suseboda, drängen Erik ibidem, Nils i Enekullen, hustru Brita i Lönshult, p Annika, P. Annika och Elisabet i Horsaryd"

"1752 d 24 Maii Wigdes Jonas Nilsson uti Släthult och Hjelmsry Sockn samt Pige. Annika Johansdotter i Horsaryd" - Man kan lägga märke till att hos vid vigseln just fyllt 16 år

Dödbok för Stockaryds församling saknas för tiden 1791-1815. Emellertid finns en anteckning i kyrkoräkenskaperna för 1813:

"1813 Febr. 20 I Testamente efter änkan Annika i Horsaryd 16 sk"

"1788 Den 14 Martii blef Jonas Nilsson i Horsaryd hastigt död här i Hjelmserys Prestegård, 58 2/3 år gl. Han hade kommit hit för att betala sin Tionde, och sedan det skedd, blef han tillika med några flera Decimanter en stund qvar uppe i salen. Utan att klaga öfwer något ondt hade han der sett sig på en stol, hvarest då han syntes vara tung och magtlös, någon af de närvarande flytte honom på en annan stol, der han fick stöd af ett närstående skåp och förblef der i en lutande ställning likasom hade han velat sofva. Gumme i Skägghemmet säger at han hörde honom några gånger hicka, medan han så satt och lutade sig intil skåpet men gjorde ingen upmerksamkeit dervid utan såsom förbemelde Jonas var känd för någon oordentlighet i brännvinnets bruk och derjämte besvärad af så kalladt qwaf, wid hka (hwilka) begge omständigheters sammanstötande han ofta tillförne hade synts wala aldeles död

bemelde Jonas var känd för någon oordentlighet i bränn-
winets bruk och derjämte besvärad af så kalladt qwaf, wid
hka (hwilka) begge omständigheters sammanstötande han ofta
tillförne hade synts wera aldeles död (såsom det ofta väl
sades), så förmodade den ene med den andre, at något dyligt
nu wore å färde, och at det wäl skulle gå öfver. Imedler-
tid gick folket sine färde, den ene efter den andre, och
när man då närmare såg uppå denne mannen, som länge setat
orörlig, befens icke utan mycken häpnad, at han var död

Uppå gifna anledningar blef detta dödsfall i förmågo af
Kyrkolagens XVIII Cap. 12 § til Konungens Höga Befall-
ningshafwande i Jönköping inberättadt. Och medan Högveder-
börligt utlåtande derifrån afwaktades, hade den dödes an-
höriga, försedda med v. Past. Brännings och några Sockne-
mäns skriftliga betyg, at Jonas Nilsson varit behäftad med
lungсот och deraf angripen ofta varit mera lik en död än
en lefvande menniska, men at han eljes varit af Christelig
Religion och alltid fört en berömlig och oklanderlig lef-
nad och jämväl ägde godt förnuft, när han på bemälte sätt
skildes från werlden, utwerkat sig Herr Baronen och Lands-
höfdingens Resolution uppå en derom i Enkans namn ingifven
Suplique, at han på vanligt ärligt och christeligt sätt
måtte begrafvas, hket (hwilket) derefter skedde den 25
Martii af vice pastor Bränningh, som då höll likpredikan i
anledning af Gesai. 25:1.

Jonas Nilssons son Johannes:

"1781 D. 14 okt. vigdes Jonas Nilssons sohn i Horsaryd Jo-
hannes Jonasson med Nämndemannen Sven Fägerdahls dotter i
Fägerhult Catharina Swensdr och lofvades före vigningen
50 lod silfver i morgongåfva, och under bröllofstiden lof-
vade Jonas Nilsson dermed för sohn Johannes en fjerding i
Hag, ograverad, fri giäld och skuld och utan något förbe-
håll. Hwarefter nämndemannen lofvade mågen och dottern sex
hundra Rdr Smt, hwilka de skall få upbära, om de ville,
dagen efter"

Johannes och Katarina övertog gården Horsaryd. De hade 10
barn. Deras son Nikolaus gifte sig med Maria Månsdotter
från Fageräng. De köpte 3/32 mantal Klinthult. Nikolaus
blev nämndeman 1830 men avled redan 1835 i Bröstesjuka
(lungсот eller tuberculos)

Johannes son Petter gifte sig med Lena Maja Jonasdöter från
Steningaryd. De köpte vid giftermålet 1817 en åtting i
Klinthult. Peter blev sexman 1837 och avsåde sig brännvins-
bränningen 1842.

Johannes son Jaen övertog med sin hustru Stina Lena Pers-
dotter en fjärding i Horsaryd

Den morgongåva Johannes utlovade till sin hustru var mycket
större än som var tillåtet för bondeståndet att ge. Typiskt
är faderns lite "skroderande" om att han tänker överlämna
en fjärding i Hag, varpå nämndemannen måste imponera

Den morgongåva Johannes utlovade till sin hustru var mycket större än som var tillåtet för bondeståndet att ge. Typiskt är faderns "skroderande" om att han tänker överlämna en fjärding i Hag gravationsfritt. Det föranledde då nämndemannen att försöka "bräcka" bonden i Horsaryd genom att lova 600 Rd Smt, en helt fantastisk summa för den tiden. Ett fjärdedels mantal Hilla-fällan var strax före taxerat till 400 D Smt

Johannes gjorde ett mycket förmöget gifte och ärvde en stor förmögenhet från sina föräldrar men slutade sina dagar olyckligt