

## LAGMANSRYD

Folke från Varend (Puke), var död 1266, vir från Varend  
Ingeborg (Lejonbalk), testamenterade en gård i Rud i Mo härad till Nydala kloster

Karl Ingeborgsson (Lejonbalk), dominus (riddare) 1263, *lagman* 1266  
Ulfhild Sigtrygsdotter (Boberg), testamenterade gård i Bet i Mo härad till Nydala kloster  
Folke Karlsson (Puke), *lagman* 1273, dominus (riddare) 1280

Filip Karlsson (Puke), gav Rud till Nydala kloster, död 1286

Magnus Karlsson (Puke), yngling 1282, *lagman* 1304-1310  
Cecilia Elofsdotter, skrev testamente 1287  
Holmger Magnusson, riddare, skänkte gård till Nydala kloster  
Ulf Holmgersson, norskt riksråd 1369  
Cecilia Jonsdotter (Sudreimsätten)

Magnus Holmgersson, kyrkoherde i Hultsjö 1353

Karl Magnusson, ägde gårdar i Hultsjö och Lemnhult

Ingrid

Katarina Karlsdotter, hade Lagansryd som sätesgård 1319  
Ragvald Puke  
Peter Ragvaldsson, hade Lagmansryd som sätesgård 1369  
Erik Petersson

Magnus Ragvaldsson

Bengta Ragvaldsdotter (Puke), ägde Lagmansryd  
Erengisle Petersson (Bonde)  
Peter Erengislesson (Bonde), bosatt i Bordsjö 1360  
Ramborg Magnusdotter i Bordsjö

Ragvald Erengislesson Puke, hade Lagmansryd som sätesgård 1353  
Peter Ragvaldsson (Puke), arvsifte efter Peter 1428, död 1469  
Ragvald Puke, riddare 1448  
Peter Ragvaldsson, död 1469

Filip Erengislesson (Bonde), död o. 1370

Ingeborg Erengislesdotter (Bonde), levde 1428  
Nils Uddsson, var Nils Dannes (Bielke) syssloman 1341, död 1360  
dotter  
Arvid Bengtsson (Lejonansikte)  
Iliana Arvidsdotter  
Magnus Sture

Bengt Arvidsson (Lejonansikte)

Ingeborg Karlsdotter (Lejonbalk), var död 1305

Folke från Varend donerade (före 1260) en gård Rud i Mo härad till Nydala kloster. Företog en resa till Det Heliga Landet

Karl Ingeborgsson och hans hustru Ulfhild Sigtrygsdotter skänkte en gård i Bet i Mo härad till Nydala kloster. De valde sin grav i Nydala kloster. Ulfhilds mor var halvsyster till Birger Jarl

Folke Karlsson hade Lagmansryd som sätesgård, efterträdde sin fader som lagman, företog resa till Det Heliga Landet. Deltog 1281 vid en herredag i Skänninge, blev riddare, troligen i samband med Magnus Ladulås kröning 1286. Donerade två gårdar i Ör och Härlöv till Växjö domkyrka. Var död 1286. Synes ej haft några bröstarvingar.

Folke Karlssons testamente 1282: en del av donationen till Stockaryds kyrka bestod av hans egen kyrka, dock inte nattvardskalken. Han skänkte även gården Apeldaecker till Stockaryds kyrka. Brynolf Timmerman, som var träl, fick friheten. Valde Nydala kloster till gravplats, om de dog i Småland.

Som lagman efterträddes Folke Karlsson av sin frände Nils Sigridsson, ätten Natt och Dags stamfader. Efter Nils Sigridssons död blev Folkes broder Magnus Karlsson lagman

Filip Karlsson skänkte en gård i Rud i Mo härad till Nydala kloster, ärvde gård i Hylletofta, företog resa till Det Heliga Landet. Hade inga bröstarvingar.

Magnus Karlsson betecknas i brodern Folkes testamente 1282 som yngling, lagman 1304. I striderna mellan kung Birger och hans bröder, synes Magnus Karlsson ha stått på brödernas sida, varför han, då Tiohärad tillföll Birger, avlägsnades från lagmansposten. Han synes därefter ha uppehållit sig i Östergötland

Magnus' första hustru, Cecilia Elofsdotter var dotter till Elof som var broder till Birger Jarl, och således var Cecilia kusin till kung Magnus Ladulås. I sitt testamente 1287 skänkte hon till Nydala kloster sin egen gårdskyrka med kalk och alla dess prydnader, till sin gårdsfogde i Hjärtlanda en scharlakanstunika, till sin gårdsfogde i Eksjö(hovgård) sju alnar tyg. Magnus och Cecilia ägde gårdar i Hjärtlanda och Vallsjö. Bringetofta kyrka fick gåvor i Cecilians testamente. Hennes trälar, om det fanns några, skulle friges.

Holmger Magnusson företog resa till Det Heliga Landet, blev riddare, ägde gårdar i Hultsjö och Lemnhults socknar, och skänkte vid upprepade tillfällen gåvor till Nydala kloster. Valde gravplats i Nydala kloster

Ulf Holmgersson nämnes första gången 1358, då han sålde gårdar i Lemnhults socken. Sommaren 1366 var han närvarande vid Västra härads ting. 1369 var han norskt riksråd. Uppräknas i Edsviksfördraget 1371 bland kung Håkans män. På 1380-talet var han gift med den norske stormannen Jon Hafthorssons dotter Cecilia. De synes icke ha haft några bröstarvingar. Ulf blev dubbad till riddare före slaget i Gataskogen 1365. Levde 1395 men kort därefter död och begravd i Ids kyrka i Norge. Den siste av ätten Lejonbalk

Magnus Holmgersson var 1352 kanik i Västerås och 1354 kyrkoherde i Hultsjö samt hade flera gårdar i Lemnhult.

Katarina Karlsdotter levde ännu 1319

Erengisle Petersson var broder till Tord Petersson Bonde, som ägde Bordsjö i Vedbohärad. Deras fader var Peter Öjarsson, som är den förste kände av sin ätt. Arvskifte mellan de fyra barnen ägde rum 1350. Bröderna hade kommit överens om lika arvslott till systemen.